



Stichting Vergeten Groenten

Rijkel 21 | 5954 NJ Beesel

Tel: 077-476 2913

Mobiel: 06-53146945

info@vergetengroenten.nl

Nieuwsbrief

Stichting

Vergeten

Groenten

Onze waterput is droog gelopen en we hebben dringend een nieuwe waterput nodig.

GA NAAR DE CROWDFUNDINGS SITE

DOE OOK MEE !!



De Stichting Vergeten Groenten is een gratis toegankelijke en openbare tuin met maar liefst 650 soorten vergeten groenten, historisch fruit, kruiden en eetbare bloemen. Met enthousiasme en met liefde werken circa 35 vrijwilligers aan deze schitterende tuinen.

We geven educatie en voorlichting over vergeten groenten en historisch fruit.

Onze waterput is droog gelopen en we hebben dringend een nieuwe waterput nodig. Zodat we elk jaar weer een schitterende tuin vol beleving verwondering en pure eerlijke vergeten groenten en historisch fruit openbaar kunnen stellen. Daarom houden we deze actie. Draag aub bij aan ons prachtige initiatief!

Wij geloven in het kleinschalige. Met liefdevolle zintuigelijkheid telen we vergeten groenten, de stoere rakkers van de koude grond. We vertegenwoordigen de wereld van de dagelijkse eenvoud met pure eerlijke smaken van vergeten groenten.

De Historische Groentehof won verschillende (internationale) prijzen, zoals het 'Jan Lambin Toerisme Eremerk' van de Academie voor Streekgebonden Gastronomie. Ook werd het verkozen als landelijke 'Held van de Smaak' wegens het leidende rol bij het bekend maken van vergeten groenten in Nederland.

Er is een gigantische tuin met 650 soorten vergeten, zeldzame en bijzondere groenten, historisch fruit, eetbare bloemen en kruiden waar je alles vers uit kunt oogsten. Jac Nijskens is een enthousiast verhalenverteller en maakt elk bezoek tot een schitterende

beleving. Je hoort van Jac Nijskens en zijn gidsen waarom bijvoorbeeld mannen geen artisjokken mochten eten van de kerk in 1911, wie de friet echt heeft uitgevonden, wat Willem van Oranje in 1580 met oranje worteltjes verbonden raakte of wat in 1850 alle vrouwen

over sla wisten, hoe een pastoor uit Geleen de Heilige Boontjes ontdekte en wat Huttentut, Brave Hendrik of Tripmadammekes voor groenten zijn.

De smakenrijkdom is prachtig en er komen dingen op je bord die je vol verwondering maken. En alles is echt lekker, pure authentieke smaken.

Onze waterput is droog gelopen en we hebben dringend een nieuwe waterput nodig.

GA NAAR DE CROWDFUNDINGS SITE

DOE OOK MEE !!



De Stichting Vergeten Groenten heeft tot doel de rijkdom aan historische, bijzondere en zeldzame groenten onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Daartoe beheert de stichting o.m. een tuin waarin honderden soorten vergeten, bijzondere en zeldzame groenten, fruit en (eetbare) bloemen groeien en bloeien. Deze tuin – De Historische Groentehof – is dan ook gericht op toegankelijkheid, kennisverspreiding en stimulering van het gebruik van vergeten groenten. Leerzaam, Lekker & Leuk!

Verhalen en anekdotes over onze eetcultuur van vroeger en nu te over!

STICHTING VERGETEN GROENTEN
RIJKEL 21 5954 NJ BEESEL

I: www.stichtingvergetengroenten.nl

F: <https://www.facebook.com/stichtingvergetengroenten/> ▪ T: <https://twitter.com/vergetengroente>